

Välkommen till våra avdelningar och samlingar



Kom och lyssna till vanliga människor som tror på en fantastisk Gud. Det är värdefullt att komma samman och umgås med andra människor och samtidigt ha en plats där vi kan få betjäna varandra och framför allt förstå varandra. Våra FGBMFI samlingar utformas så att du ska bli välsignad och sedan i din tur du ska kunna bli till välsignelse till andra.

Du kommer att bli andligt berikad att bli den segrare som Gud önskar att du ska vara. Sök upp någon avdelning nu! Det finns samlingar över hela jorden. Du kommer att bli välsignad.

För ytterligare information kontakta.

KASTA INTE BORT denna tidning... lämna den vidare till någon annan!

Internet: www.fgbmfiVOICE.com

SWED. NR. 995

FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL

VOICE

SVENSK UPPLAGA

Transport Av Olja



Framgång på havet 2
Sven-Olof Kristensson

Helande av total förkastelse 6
Neavei Isaac

Ett personligt förhållande 11

Ta varje möjlighet 12
Simon Riding

Den rätta vägen 16
Israel Makhijani

Att beställa Voice 19

Problem vid milleniumskiftet? 20
Blake Carlson

Det blev rätt jobb! 21
John Bell

Vilka är vi? 23

Framgång på havet

Sven-Olof Kristensson, Donsö, Sverige



Vid 14-årsåldern började jag arbeta på min familjs bunkerbåt. Hårt arbete men jag älskade havet. Eftersom jag också var intresserad av affärer så längtade jag efter dagen då jag kunde äga mitt eget fartyg. Då jag blev 21 år kunde jag och en god vän äntligen köpa en 160 tons fraktbåt som gick mellan Sverige, Tyskland, Danmark och Norge.. Efter ytterligare två år köpte vi vår första tankbåt. I dag äger vårt företag 7 oljetankfartyg. Mina barn och mågar är delägare i vårt företag. Min dotter har varit ledig för studier ett par år annars har hon varit VD. Hon är nu tillbaka igen och min måg är teknisk chef. Min son arbetar med befraktning. Även om vi hitintills varit framgångsrika så hände allt inte bara så där. Jag vet på vem jag tror: En som lovat vara med oss alla dagar och under livets alla förhållanden. I prövningar och svårigheter har han varit med och lett oss fram till lösningar som vi inte själva kunnat se.

Vi har just köpt vårt senaste fartyg. Under tiden vi arbetade med ett projekt med varv här i Europa så öppnade Herren en annan väg. Ett varv i Fjärran Östern som kunde bygga båten 25% billigare än andra utan att

Ring billigare med TELLIT!

Anslut Dig till Tellit kostnadsfritt, så ringer Du billigare!
Mycket konkurrenskraftiga priser!
Vi tecknar förval åt Dig.
Ring idag: 019-274300

E-post: info@tellit.se , Hemsida: www.tellit.se

TELLIT® I samarbete med *Magazinet*

SUZUKI - SUZUKI - SUZUKI - SUZUKI - SUZUKI - SUZUKI - SUZUKI

MOTORCYKLAR - MOPEDER

ÅRETS MC-NYHETER
Ca 150 st i lager
Låga EU-priser

Spara 1000-lappar
Första årets MC till extra låga priser

Öppet: Vardag kl 9-18
Lördag kl 9-13
Välkomna!

HAFVENS MOTOR
Busseryd, Tel 0371-500 21

YAMAHA - YAMAHA - YAMAHA - YAMAHA - YAMAHA



En mäklare Du kan lita på

Jan-Peter Germundsson

Fastighetsmäklare **FMF**

Lars Montins väg 29
302 41 Halmstad

Tel. 035-102822, Fax. 035-178395

www.hemnet.se



MODERNT KUSTTONNAGE



TÄRNTANK REDERI AB

Box 7, 430 82 Donsö

Tel. 031-972000. Telefax 031-971584. Telex 21496.



Utveckling och produktion
av elektronik i Polen

BC ELECTRONICS AB

Box 121, 330 27 Hestra, Sweden
Phone +46 (0)370 33 52 70
Fax +46 (0)370 33 51 81
Mobile +46 (0) 70 569 52 70
e-mail: info@bce.se



Carnegie Pension Consulting AB

Västra Hamngatan 6
411 17 Göteborg
Tel. 031-7430850, Fax. 031-7430879
www.carnegie.se
Stockholm Göteborg Malmö Värnamo

Vi utvecklar,
tillberkar
och
marknadsför

- BUTIKSINREDNINGAR
- DISPLAYSTÄLL
- VARUEXPONERINGAR
- PLÅTDETLJER TILL
VERKSTADS- OCH
ELEKTRONIKINDUSTRIN
- LAGER OCH
DISTRIBUTIONSCENTRAL
FÖR KUNDER



METALLFABRIKEN ELBE AB

Box 57, S-330 33 Hillerstorp
Telefon 0370-257 00
Telefax 0370-225 07
E-mail: elbe@elbeab.se

**Lars-Åke Bohms
Fastigheter**



P O Box 338,
S-431 24 Mölndal
Sweden
Telefon 031-20 01 50
Telefax 031-18 15 78

Besöksadress: Wadmansgatan 12, Göteborg



Spaltning av plåtband.
Formatklippning.



GA Industri AB

Skruvgatan 3
333 33 Smålandsstenar
Tel. 0371-34200
Fax. 0371-34219
e-mail: forsaljning@gaindab
<http://www.gaindab>

vi för den skull behövde slå av på kvalitetskrav. Vi vet att det är viktigt att ha bra och säkra fartyg eftersom vi går runt våra kuster och också med tanke på den farliga last vi har. Av den anledningen är våra fartyg utrustade med dubbel botten och dubbla sidor. Min fru och jag har som målsättning att varje dag be för våra anställda och våra fartyg.

Jesus betyder så mycket i mitt liv att jag kan inte göra något utan honom som ger mig kraft. Det är många viktiga och tunga beslut som skall tagas och då är det gott att få lägga det i HERRENS välsignade händer. Ofta är det stora värden som står på spel. 1993 mötte jag en grupp affärsmän som kallade sig Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI). De här affärsmännen finns i olika städer i Sverige. Just nu är jag ledare för en grupp i Göteborg.

För några år sedan var vi med vårt första tankfartyg uppe i Bottenhavet innan isen hade försvunnit och hamnade i ett tjockt isbälte. I maskinrummet gick ett

rör av så att vatten började strömma in i fartyget. Orsaken var de vibrationer som uppkom då vi körde genom de kraftiga ismassorna. Vi hade full last av olja och det var stor risk för att vi skulle sjunka till botten. Jag var nere i maskinrummet och såg förödelsen och det enda som jag kunde göra var att ropa till Gud i himlen om hjälp. När jag kom upp till styrhytten fick jag på långt håll se ett tomt tankfartyg. Efter flera SOS signaler från oss kom båten mot oss. Vi fick pumpa över oljan till det andra fartyget och de hjälpte oss att suga ur oljan då vi var tvungna att stoppa våra pumpar. Vi blev räddade och vi tackade HERREN för att han kände till vår nöd innan det hände och sände hjälp.

Det är Gud som all ära ska ha. Bara Han ska ha äran för sitt verk. Ingen människa får ta åt sig äran själv. Det är Gud som all ära ska ha.

Det här gäller vårt företag och vår familj. ●



Helande av total förkastelse

Neave Isaac, Queensland, Australien



Det var ingen speciellt glad morgon den där vintermorgonen 1944 då min mamma inte ville veta av sin nyfödda baby. Hon såg den inte som hennes. Då jag nådde skolåldern hade mina föräldrar övertygat sig själva att jag var ond och dum. Det dröjde ända tills jag fyllde 40 då jag skulle förstå den här envisa förkastelsen från föräldrar. Mamma hade våldtagits av min farbror och jag blev resultatet. När jag fick veta allt det här så började jag förstå alla otäcka kommentarer som fällt över mig under åren.

Vid den här tiden då jag fick veta allt hade min tonårsrebelliskhet bytts ut till en kärlek till Gud. Med Guds hjälp fick



jag hjälp att bli fri från bitterheten jag burit så länge och jag kunde även förlåta min farbror.

Under min uppväxttid verkade det som om jag alltid var osams med någon. Mina föräldrar var mycket religiösa och varje kväll måste hela familjen böja knä i en cirkel och så be långa meningslösa böner. Som du säkert förstår vände jag ryggen till allt vad religion hette. Jag var en tjuv och en lögnhals. Vid ett tillfälle togs jag av polis i samband med att jag stulit en motorcykel och kört omkring i stan. Min snabba framfart hade avslöjat mig.

Då jag fyllde femton lämnade jag skolan och började jobba heltid. Nu var det tuffa bilar, motorcyklar och brudar som gällde. Jag fick aldrig nog med tjejer och polisen såg jag som något att gömma sig för. Fortkörningsböter slängde jag. Märkligt att jag inte dödades eller hamnade i fängelse.

Vid 21 årsåldern upptäckte jag att det fanns ingen framtid i de jobb jag fick. Jag började leta efter kunskap och visdom. Efter tre år med ekonomiska svårigheter beslutade jag mig för att söka in vid universitetet. Det var inte lätt eftersom mina baskunskaper var så begränsade. De flesta studenter festade mer än de studerade och jag var inget undantag. Men fyra år senare klarade jag av en examen med filosofi som huvudämne. Även om jag fick kämpa hårt med mina studier så kunde jag bevisa för mig själv att jag var inte det dumhuvud jag hört andra säga att jag var.

Det dröjde inte länge förrän jag märkte att jag var fortfarande lite förvirrad. Nu hade jag en utbildning, ett hus, en bil, en fru, en baby men ingen vishet eller sparad slant. Det fanns en del långsiktiga lösningar i sikte men jag ville snabbt bli rik och vis. En av mina bröder hade en sparad slant och precis som jag ville han lyckas i livet. Vi gick ihop och köpte en bensinstation med tillhörande verkstad. Det gick bra för oss och vår bankman erbjöd oss ett lån för ett stort projekt. Föga anade jag att jag skulle snart förlora allt.

En dag kom en ung dam in till verkstaden för att få sin bil servad. Jag blev som besatt av henne och inom kort hade vi ett

förhållande. Nu var det här inte första snesteget, min fru verkade inte oroa sig över mina sena nattvanor. Hon tillbringade mycket tid med sina dambekanta och verkade nöjd. Egentligen hade det aldrig funnit någon romantik i vårt äktenskap, vi var bara goda vänner.

Utsvulten på kärlek sökte jag mig ofta till nya kvinnor. Minns en dag då jag hade tre kvinnor – men ingen tillfredsställelse. Nu när jag ser tillbaka så inser jag vilken självisk lögnhals och krake jag var. Varje gång jag konfronterades med kommentarer om att någonstans därute fanns en god Gud så skrattade jag.

Samtidigt drog jag mig inte för att dras till övernaturliga saker och jag antar jag var starkt influerad av New Age. En gång då jag var med en kvinna drogs jag så starkt till henne att jag var som besatt i henne både fysiskt och med att lära känna hennes innersta. Jag försökte att få min ande att lämna min kropp för att träda in i kvinnans liv och utforska hennes tankar. Du som läser tänker nu: knäppskalle. Läs nu vidare. Vid flera tillfällen hade jag upplevelser av att vara utanför kroppen men hade aldrig försökt att "gå in i" någon annans liv. Den här gången fann jag mig i en gråzon, inget hände då jag försökte inta henne.





Min vän sa senare att hon trodde jag dog av en hjärtattack.. Ena stunden älskade vi passionerat, nästa stund var jag en livlös varelse. Under 40 minuter var jag borta. Det här var en ny erfarenhet. Allt var tomt och kallt och jag började känna panik. Jag märkte ett litet ljus i horisonten. Kunde inte fokusera det, något skymde det precis som moln kan skymma stjärnor.

Då jag försökte röra mig mot ljuset märkte jag att mörkret försvagades alltmör. Jag såg snart en slags dörr eller portal framför mig men varje försök att ytterligare röra mig mot porten hindrades av mörkret.

När jag försökte att se lite klarare på porten kunde jag skönja en figur. Plötsligt så började figuren röra sig i min riktning. Jag märkte då att figuren var jättestor i jämförelse med mig. Jag var nog inte större än den där personens skosula. Märkligt nog verkade det som den här figuren minskade i storlek för varje steg han kom mot mig. Då han var nära mig

var han bara lite större än mig. Hans närhet gjorde att jag kände mig mycket rutten. Sen sa personen: "Du vet vem jag är".

"Men du är inte verklig" svarade jag. Han bara tittade på mig med en genomträngande blick. En känsla av hopplöshet kom över mig. Var det här domedagen? Fanns det något hopp för mig? Jag som levat halva mitt liv med att förneka Jesus. Nu var jag på väg att dö mitt i ett äkten-skapsbrott.

"Vad vill du?" frågade Han. Han visste vad jag ville men uppenbarligen önskade han höra mig uttala svaret själv. "Jag vill komma in i ljuset" sa jag utan någon direkt förväntan att få hjälp. "Du kan inte komma in här och du vet varför" sa Han med bestämd stämma. Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Nu var jag slut. Totalt.

Sen ägde den mest fantastiska händelsen i mitt liv rum. Han tog mig till en liten låg bänk och vi satte oss ner. "Naevei, jag älskar dig" sa Han. Det går inte att beskriva den känsla jag erfor. Hade aldrig varit med om något så fint. Hans kärlek strömmade genom mig och vidrörde varje cell. Jag som mest blivit nekad kärlek fylldes nu av en kärlek direkt från Jesus Kristus.

"Jag sänder dig tillbaka, jag har en upp-gift för dig" sa Han. Och fortsatte: "det finns så många på jorden som vet om mig men inte känner mig, du måste tala om för dom sanningen. Säg dom att "Jag är" älskar dom och att jag kommer tillbaka snart".

Gissa om jag blev förbluffad då Han sa att jag skulle glömma den här episoden. Han förklarade att dagen skulle komma då jag skulle be honom att rädda mig och från det ögonblicket skulle Han för alltid

	Watt	Typ	dist	4W	Adress
Crudo	7000	Bulk	14.668	3.300	1 A
Croma	75	ProT	7.857	3.676	1 A
Mudry	7695	Bulk	14.677	4.412	1 A
Nariva	82	Kont/ProT	14.608	4.860	1 B

Rederi AB Donsötank
 Box 19, 430 82 DONSÖ, Sweden
 Telephone: +46 031 97 33 40, Telefax: +46 031 97 33 69
 Telex: 26067 DTRUNK

ta min hand. I samband med att jag hörde dessa ord vaknade jag i baksätet på en bil med ansiktet nedåt. Jag minns att jag kip-pade efter andan och tog ett djupt andetag. Det här skrämde halvt ihjäl kvinnan jag varit med som nu trodde jag var död. Hon hade nu beslutat sig för att göra sig av med min kropp för att slippa en massa frågor. Det tog ett bra tag att lugna ner henne.

Inte mycket ändrades i mitt liv. Jag fortsatte med min livsstil tills 1992 då mitt liv nått sin botten. Då ropade jag på Gud för hjälp men upplevde inget speci-ellt just då. Hur som helst så kom jag att

delat ett rum senare med en kristen. Den här rumsgrannen tog mig med till en konsert i en kyrka. Jag minns jag var frappe-rad av att se en kyrka så full. Det var sedan då pastorn talade enkelt som något inne i mig hände.

Månaderna gick och då och då följde jag med till en kyrka, men något direkt genombrott i mitt liv ägde inte rum. Samtidigt så besökte jag min syster som nyss blivit "född på nytt". Hon berättade underbara saker som påverkade mig. Jag ville tro på Jesus, han verkade vara lös-ningen för mig. Men jag tvekade. Hela tiden arbetade Jesus med små och stora



saker i mitt liv och tiden kom då jag visste att jag stod inför ett vägval. Jag var väl införstådd med olika religioner och tilltalades av flera. Nu konfronterades jag av en suverän Gud som brydde sig om lilla mig.

Då jag bad att Gud skulle visa mig sanningen var det som om han tog bort skygglappar från mina ögon. Jag tog fram min bibel men fattade noll. Efter en sömnlös natt bad jag 03.30 till Gud: ”Gud jag fattar inte vad du menar i bibeln, hjälp mig att förstå”. Omedelbart förstod jag det sammanhang jag försökt begripa och därmed var saken klar. Nu skulle det ske. Och där på morgonkvisten lämnade jag äntligen mitt liv till Jesus Kristus.

Sedan den stunden har många saker retts ut för mig. Sakta började Gud hela mitt sinne. Allt i mitt liv förändrades sakta men säkert. Med tiden kom jag med i FGBMFI och började arbeta tillsammans med andra män att göra det Jesus

har bett människan att göra. Att nå de förlorade.

Gud fortsätter att arbeta i mitt liv. Mitt äktenskap blir bättre dag för dag. Jag är mycket tacksam att Gud gör det omöjliga. Jag om någon förtjänade en hård dom, men Han älskade mig och arbetade sakta med mig och förlät mina synder. Det är ett mirakel att jag kan få dela det här med just Dig. Han älskar Dig också. Tiden är snart slut. Jesus kommer snart tillbaka. ●



Det kompletta sortimentet av förnödenheter och utrustning för sjöfarten

AB Donso Fiskeredskap & Skeppsflurnering
Fiskebäckens Hamn, 421 58 Västra Frölunda
Telefon 031 - 29 14 35 • Telefax 031 - 69 19 43

FGBMFI har kontaktpersoner nära dig

Vi finns representerade i fler än 150 länder.

Stockholm Gunnar Granberg	08-51051646
Göteborg Sven-O Kristensson	031-972000
Örebro Jonas Hjalmarson	070-6230259
Västerås Conrad Engström	016-354768
Varberg Tomas Ström	0340-30355
Alingsås Percy Isaksson	0322-13300
Borås Björn Lenberg	033-247510
Markaryd Sune Bäckman	0433-10135
Linköping Sven-Inge Nilsson	0142-10670
Jönköping Alf Liljehall	0370-22930
Vimmerby Leif G. Bring	049-216400

Orsa Georg Örn	0250-41184
Finnveden Alf Liljehall	0370-22930
Halmstad Jan-P Germundsson	035-186353
Hällefors Tomas Foogde	0591-13693
Ordförande FGBMFI Sverige: Alf Liljehall, Svärdsгат 8, 330 33 Hillerstorp, tel 0370-22930, fax 0370-22938	
1:e v. Ordf.: Jan-Gunnar Eurell, Stockholm, tel 08-6550720	
2:e v. Ordf.: Sven-Olof Kristensson, Donsö, tel 031-972000	
Sekreterare: Jonas Hjalmarson, Örebro, tel 070-6230259, fax 019-246647	
Kassör: Sture Söderberg, Uppsala, tel 018-422820, fax 018-130230	
Fältrepresentant: Daniel Wahlström, Göteborg, tel 031-240535	

ETT PERSONLIGT FÖRHÅLLANDE

Du kanske har läst *Voice* nu och vill ha samma förhållande till Gud som dem du läser om. Du kan få det. Här följer några steg som är viktiga att ta.

- 1 Erkänn** för Gud att du levtt själviskt och inte gett Gud äran för den Han är, att du inte erkänt Honom som Herre i ditt liv. Erkänn att du har syndat och varit skild från honom. Romarbrevet 3 vers 23 säger: "Alla har syndat och är i avsaknad av Guds härlighet"
- 2 Vänd** om genom att vända dig till Gud och be honom om förlåtelse för det som ligger bakom och be Honom att hjälpa dig att leva som Han vill. Läs i din bibel från Lukas kapitel 13 vers 3.
- 3 Tro att Jesus** är Guds son och att Han dog just för dig på korset. Att Han tog alla dina synder. "Ty så älskade Gud världen att Han gav sin ende son för att var och en som tror på honom inte ska dö utan ha evigt liv." Joh. Kap. 3 vers 16.
- 4 Bekänn** att du vill be Jesus komma in i ditt liv och bli din frälsare, din räddare. Läs i din bibel från Romarbrevet 10 vers 9.

Har du tänkt genom det här nu och vill ta nästa stora steg, så be följande bön högt: "Käre Gud, jag förstår att jag är en syndare och att jag är på väg att bli förlorad. Jag tror att Jesus, Din son dog för alla syndare, inklusive mig själv och att Jesu blod tvättar bort mina synder. Jag bekänner nu att Jesus är min frälsare och min Herre. Tack för gåvan evigt liv. Hjälp mig nu att leva som Du vill".

Förlita dig nu inte på dina känslor huruvida du är frälst eller inte, huruvida Gud älskar dig eller inte. Känslor kan fara hit och dit men Guds löften om dig står fasta. Dra dig inte för att berätta för andra om din upplevelse. Ta dig tid att be och läsa din bibel dagligen. Du kan väl höra av dig till oss då du nu gjort ditt livs viktigaste beslut.

TA KONTAKT MED VOICE TEAMET

Vi vill så gärna berätta mer om var du kan finna fler som gjort samma viktiga beslut och var du kan finna vänner som också läser *VOICE*. Sedan finns det massor med vänner som är med i Full Gospel Business Men i Sverige. Och i runt 150 andra länder på jorden. Kontakta gärna: Jonas Hjalmarson, Vårby gränd 31, 702 28 Örebro, tel: 019246626, fax: 019246647 eller via e-mail: sweden@fgbnet.com

- Jag har bett den här bönen och vill veta mer om Jesus Kristus och den kristna tron.
 - Sänd mig information om FGBMFI.
 - Jag vill bli medlem i FGBMFI.
- Namn och adress:



Ta varje möjlighet

Simon Riding, Leigh, England

Tuffa motorcyklar, fester, konst och bråk var vardagen. Hade inte en aning om Gud eller om ett bättre liv, det enda som var viktigt var att leta "kicker". Då en lärare berättade om Jesus och bibeln så höll det mig som klistrad på stolen under hela lektionen. Det här var något nytt för mig och kom att finnas i mig då jag senare slutade skolan.

En dag då vårt gäng "rockers" var på stan alla klädda i läderjackor så fick vi syn på ett gäng kristna som talade om Jesus. Min vän sa: "Låt oss gå dit och skratta ut dom". Vi kom nära nog för att höra vad de sa. Jag förstod inte allt, men inom mig fanns några små minnen från skoltiden och jag visste att de kände Gud. Hursomhelst lade jag allt på hyllan och fortsatte med mitt eget liv.

Det fanns en tomhet i mitt liv, vad jag än gjorde så försvann den inte. Jag kom med i Flygvapnet och hölls sysselsatt och utanför bråkgängen. Men den där tomheten fanns fortfarande där. Så mötte jag en

kristen flicka och vi blev vänner. Hon följde mig överallt ända tills tre månader senare då hon plötsligt övertalade mig att gå med henne till kyrkan. Vilken överraskning att hamna där! Folk var glada, klappade händerna och hade det roligt. Det här var inte vad jag tänkt.

I Flygvapnet sysslade jag lite med ockult och övernaturliga saker var inget nytt för mig. Men det här i kyrkan var lite annorlunda. Här var det en stor och ren Gud som skötte det övernaturliga. Jag kom på mig att återvända några gånger. Efter ytterligare några gånger så beslöt jag mig för att lämna över mitt liv till Jesus. I början hände inget dramatiskt. Jag visste vad jag hade gjort – att jag fått ett nytt liv. Men vad skulle jag nu göra? Det hela verkade inte passa min livsstil.

Eftersom jag inte ville bli retad så tog jag ledigt en del helger för att vara med i kyrkan. Jag berättade aldrig för någon om mina kyrkbesök. Under veckan så var jag tillbaka i gamla fotspår – med andra

ord så levde jag ett dubbelliv. Det här ändrades dock den dagen då jag blev döpt i den Helige Ande. Men först var jag tvungen att gå genom något märkligt. Redan några dagar innan jag blev döpt i den Helige Ande så kom mitt medium som jag talade med och mitt i natten slängde mig ur min säng. Jag visste vad som pågick. En kamp mellan det onda och det goda. Jag visste också att jag kunde inte leva som kristen i hemlighet. Det var dags att dra en linje i mitt liv, att tala om för mina okulta vänner att jag gått över till Jesus Kristus. Redan nästa dag mötte jag en ledare inom spådomsvärlden. Han blev formligen vansinnig då jag talade om för honom att numera tjänade jag Jesus. Det var en andlig strid som ägde rum då min pastor och jag försökte att tala med den här mannen.

I kyrkan följande söndag inbjöd man folk att komma fram för att bli döpt i den

Helige Ande. Jag gensvarade genast och fick vara med om något fantastiskt. Nu ändrades något inom mig. Det första jag märkte var det som kom ut ur min mun då en vän kom för att skjutsa mig till militärbasen: "Hej, jag är en kristen nu och har Jesus i mig". På nolltid var nyheten spridd på flygbasen. Samma kväll då jag skulle ha lite te i matsalen kunde jag på avstånd höra skratt och mitt namn nämnas. Jag sa till Gud: "nu måste du vara med mig, jag kommer att stå för dig".

Folk kom för att säga hej och fråga vad som hänt. En icke kristen vän tog tag i mig och sa "fort, kom med och försök tala med Mark om Jesus". Mark hade det tufft och vi sprang ner till sjukavdelningen för att träffa honom, men vi blev inte



insläppta. Jag lyckades få in ett meddelande till Mark och lite senare kom han för att se mig. Jag berättade att Jesus var lösningen på hans problem och strax därefter lämnade även Mark sitt liv i Jesus händer. Vid bön i mitt rum visade Gud mig vad jag skulle göra dag för dag. Jag förstod också att jag på olika sätt var tvungen att sprida nyheterna om Jesus.

Med tiden blev många på militärbasen påverkade av mina enkla vittnesbörd. Med tiden blev jag förflyttad till Tyskland. Jag var född i Hamburg. Min första natt spenderades i en lokal med 20 andra grabbar. Min första tanke var: "var ska jag hitta en lokal för stillhet och bibelläsning?". Eftersom det inte fanns någon enskildhet bad jag Gud om ett eget rum. Väl medveten om den långa väntetiden för ett separat rum var jag lite rädd för att bli ljummen i min tro. Nästa morgon fick jag ett eget rum!

Jag började gå till kyrkan. Snart hördes rykten om en kyrka med många "snygga" flickor. Som ensamstående tilltalade det här ryktet mig. Med tanke på att jag var

född i Tyskland passade det också bra att den här speciella kyrkan var tysk. Min tyska var just då inte den bästa så jag satt mig i kyrkbänken och började be: "Gud, jag lämnar mina önskningsor nu åt sidan, vad vill du i mitt liv?" Just då kom en kvinna fram och undrade om jag var engelsk och erbjöd sig att översätta lite.

Så småningom blev Tina och jag vänner och med tiden beslutade vi oss för giftermål. Att gifta sig i Tyskland skulle visa sig vara ett enda stort problem. Pappersexercisen tog aldrig slut. Med Gulfkriget i sin begynnelse ville vi gifta oss innan jag riskerade att sändas till fronten. Vi bad om det här och strax därefter så såg en byråkrat att eftersom jag var född i Tyskland så skulle allt ordna sig fort. Då vi arbetade med pappren visade det sig att jag hade tyska "gudföräldrar". Det skulle sedan visa sig då vi lyckades spåra dem att de var släkt med Tinans familj.

Varje gång mitt namn fanns med på en lista över tänkbara soldater att åka till Gulfkriget så bad vi över situationen. På något sätt togs mitt namn bort gång efter gång. Med tiden blev Tina med barn. Förlossningen var svår och David föddes en månad för tidigt. Vi tog honom till en specialavdelning och Tina satt och läste bibeln. Det hon fastnade för var orden: "Herren gav David seger var han än gick". Styrkt av de orden sa Tina: "det här är ingen tillfällighet, David kommer att bli bra". Vi visste att Gud skulle ge vår David seger – och så blev det. Gud välsignade oss i allt vi gjorde.

Då Tina senare var havande med vår andra son var hon i kyrkan och predikan var om Samuel: "...om du vill ge din baby till Herren..." Tina hade värkar då

hon hörde det här. Men hon upplevde hur Gud talade till henne om en pojke som vi skulle ge namnet Samuel och vi skulle fostra honom att tjäna Gud. När Samuel föddes hade vi inga andra namn än Samuel. Vi hade inte ens tänkt tanken på en flicka.

Samuel föddes också i förtid. Hans lungor var inte helt bra och läkarna hade svårt att få honom att andas. Man nästan gav upp och bad oss att gå ut och vänta utanför salen. "Vi kan inget göra, risken är att pojkens hjärna tar skada av att inget syre kommer dit" Vi gick ut och bad. På något sätt erfor jag visshet att allt skulle bli bra. Läkarna försökte en sista gång med att få vår pojke att andas. Och plötsligt sätter Samuel igång själv. Några hjärnskadade blev det inte utan en helt frisk och energisk kille.

En kille intill vår lägenhet hade en massa problem och han slog sin fru. Hon sprang över till oss för att ringa militärpolisen. Med tiden blev vi vänner med båda och sakta kunde vi bygga upp ett förtroende med båda. Vi kunde också dela en del om Jesus för båda och sakta kunde man se hur mannens hjärta mjuknade. Han började gå med oss till militärkapellet och med tiden blev han en kristen. Nu totalt förändrad. Omkring 10 personer från vår skvadron har blivit kristna.

Då vi senare återkom till England för

Vi accepterade ett kommunalägt hus och min ansökan om att få en tjänst som polis tog flera månader att behandla.

ett civilt liv så blev det svåra omställningar för Tina. Vi accepterade ett kommunalägt hus och min ansökan om att få en tjänst som polis tog flera månader att behandla. Området vi bodde i var tuft med mycket våld. Vi fick alltid be Gud om skydd. En dag blev 10 poliser kallade till en pub där 50 personer slogs. Jag var den förste som trängde mig in för att arresteras bråkmakarna. En man sa senare: "då jag såg dig ta kontroll och auktoritet blev jag imponerad". Då fick jag en bekräftelse på att Gud var med mig.

I min tjänst att gå in i olika situationer i staden så kom jag i kontakt med många saker. Både våld och onormala saker. Ofta har jag haft möjlighet att peka på något bättre, att uppmuntra folk och att även be med folk. En man skulle ta livet av sig själv och andra. Det var kaos. Gud instruerade mig att bara ta det lugnt och i stället för att arresteras mannen skulle jag tala om Jesus för mannen och hans flickvän. Flickvännen berättade att hon några dagar tidigare hade lämnat sitt liv till Jesus. En stillhet kom över situationen. Jag inbjöd båda till ett FGBMFI möte och båda kom. Mannen lämnade sitt liv till Jesus. Jag har regelbunden kontakt med båda.

Gud har gett mig så många öppna dörrar och jag aldrig behövt slå mig in. Det har hänt att min chef har kallat in mig från min patrullering för att samtala med folk. Det har funnits många situationer då jag bara genom några ord lyckats lugna ner en desperat situation. Jag är mycket tacksam för att få hjälpa andra. Gud har också gett oss möjlighet att köpa ett eget hus. Någon gav oss handpenningen!

Gud är alltid trofast. Allt vi behöver göra är att vara tillgängliga. ●



Den rätta vägen

Israel Makhijani, London, England

Olika Gurus, Hare Krishna, Rama och andra religioner gav mig ingen lycka. Inom mig längtade jag efter något, men vad...? Även då jag besökte "heliga" platser som Jammu Kashmir och Haji Malang för att finna Gud så blev det inget bra.

Min ökande olycklighet ledde till alkoholism och självmordstankar. Det blev kärva tider för våra rörelser: vi bad till våra Hindu gudar. Saker blev bara värre och värre och jag mer och mer frustrerad. Den här spiralen medförde mer drickande och allt gick dåligt. Även mitt äktenskap.

Jag arbetade dock hårt i min rörelse och tänkte att om jag bara kan bli rik så ska Gud och människor ära mig. Med tiden fick jag ihop en anseelig förmögenhet

men olycklighetskänslan ökade. Jag försökte dämpa den här känslan på dyra pubar men inget hjälpte.

Under tio år försökte jag sluta dricka och rensa upp mitt liv men jag kunde inte kontrollera mig själv. Det var någon kraft som drog mig mot det onda trots att jag försökte vara en bra person. Jag befann mig i ett annat land och tänkte att om jag kan återvända hem och bygga upp min rörelse på nytt så skulle allt bli bra. En kväll då jag satt och planerade för framtiden föll mina ögon på en tidning som låg överst i papperskorgen. Jag fastnade för en liten annons i ett av tidningens hörn; "Genom Jesus Kristus händer mirakler idag. Vill du ha förbön skriv till Life Study Fellowship, Norton, Connecticut, USA"

Eftersom jag var så desperat att få ord-

ning på mina finanser skrev jag genast till dom. Efter några dagar fick jag en del skrivna böner. Varje bön började med: "Kära himmelske Far" och slutade med orden: "Jag ber det här i namnet Jesus Kristus, Amen" Några dagar senare lämnade någon kvar ett litet Nya Testamentet i mitt hus. Jag var lite förbryllad eftersom inga av mina grannar hade sådana här böcker. Jag hade aldrig i mitt liv läst bibeln. Jag hatade kristna och kände att Hindu religionen var den bästa av alla religioner.

Hur som helst var jag lite intresserad av att läsa om då Jesus korsfästes. Så varje gång jag åkte tåg eller väntade på en restaurang läste jag lite ur den lilla bibeln. Varje gång jag läste en del så minskade min inre tomhet och jag kunde glömma mina egna problem. Någon slags frid kom in i mitt hjärta. Med tiden tyckte jag att det var dags att börja göra det som min lilla bibel handlade om. Gud visste om min svaghet. Jag var snål och sniken, ville ständigt ha saker gratis och få snabba vinster. Gud visste nu att jag bad till honom i namnet Jesus och att jag som en sista utväg sökte Hans hjälp. Han började visa mig flera under.

Vid den här tiden mötte jag en främling vid en järnvägsstation. Inom några dagar blev han en god vän. Hans bror ville starta en klädesaffär. Jag blev delägare utan att behöva satsa ett öre. Det här var ett mirakel eftersom man i New York inte kunde lita på främlingar. Gud talade till mig på flera sätt genom bibeln. En kvinna inbjöd mig till samlingar med en grupp som kallades Full Gospel Business Mens Fellowship i New York. Efter att talaren var klar gick jag fram till honom

och frågade vad han menade med uttrycket att bli född på nytt.

Han förklarade innehållet i bibeln, Joh 3 vers 3: "...om en människa inte blir född på nytt av Guds Ande så kan hon inte komma in i Guds rike" Genast där bad jag Jesus komma in i mitt hjärta eftersom han älskade mig så mycket. Trots att jag hade en del tvivel så använde Gud mig att tala med olika människor jag mötte. Djävulen attackerade mig på olika smarta sätt. På en vägg hemma hade jag en stor inramad bild av gurun Nanak (Hinduernas och Sikhernas sista profet) och på den andra väggen en liten plastbild av Jesus på korset.

En dag då jag var i bön till Gud hörde jag en riktig smäll. Några sekunder senare ramlade bilden av gurun ner på golvet och studsade in i papperskorgen. Dörrar



och fönster var stängda i min lägenhet men nog förstår jag att Gud ville visa mig en läxa. Jag accepterade budskapet från Gud: Det finns bara en Gud!

Gud visade mig en del saker om min bokföring, emellertid saknade jag någon att fråga till råds. Jag märkte att jag inte klarade av att tolka Guds råd. Ibland blev jag så arg och missmodig att jag tänkte ge upp.

Så kände jag mig en gång. Under en promenad gick jag förbi en kyrka. På något sätt drogs jag in i kyrkan. Lite halvhjärtat slog jag mig ner på en bänk. Fann en bibel där på bänken och började läsa på måfå. Mina ögon föll direkt på en text: "Se min tjänare som jag håller uppe". Jag fortsatte och läsa och kom till: "Som brudgummen glädjer sig över sin brud, så glädjer sig Herren över dig"

Några dagar senare då jag vaknade vid 5 taget "råkade" jag slå på TVn. Det var

ett program som talade om Jesus. Jag kom in i programmet i sista minuten och det enda jag hann höra var orden: "Gud vill veta när du ska bli fri". Jag började rannsaka mig och förstod att nu var det dags. Jag bad Jesus förlåta mig. Vid den här tidpunkten hade jag slutat att vittna för folk och bibeln var dammig. Och det var glest mellan samtalen med Fader Gud.

Just den här dagen fick jag en stor beställning från ett varuhus. Gud ville visa mig att jag var tvungen att sätta honom först, speciellt då det gällde pengar. Ett annat problem var kvinnor. Min fru var inte med mig. Jag började be om hjälp även inom detta område. Det dröjde inte länge förrän jag la märke till en vacker dam. Jag fick hennes telefonnummer. Efter att ha läst om Kung David och Bathsheba så drog jag den slutsatsen att Gud hade inget emot om jag då och då hade en affär med en annan kvinna. Jag

hade räknat ut att Gud skulle förlåta mig.

Den natten såg jag en syn. Jag var bunden och en vit person stod mitt emot mig. Verklig fruktan kom över mig. Från mitt innersta kom orden: "Förlåt mig Herre, det ska inte hända igen". Samma ögonblick jag uttalade orden blev jag löst och fri. Den vita figuren var nära mig. I djup sanning ångrade jag mina synder från den dagen. Nu förstod jag att om jag syndade igen så skulle Jesus plocka upp mig från mörkret. Men det fanns nu ingen ursäkt för att synda gång på gång. Nu var jag tvungen en gång för alla att städa upp i mitt liv. Och städa upp i mitt tankeliv.

Jag började ta mitt förhållande till Jesus på allvar. Gud undervisade mig hur jag skulle kunna motstå djävulen och till och med få honom på flykten. Igen började jag att vittna där jag gick fram. En natt kom en stor man fram till mig med en kniv och hotade att döda mig. Då jag tittade på honom och sa: "Gode Gud jag vet vart jag är på väg", så ändrade sig mannen. Han stoppade ner kniven och bad om förlåtelse.

En annan gång försökte en person slå mig i huvudet med en trasig flaska. Till min stora förvåning så tog någon tag i mannens hand. Han blev som förstelnad. Sådana här saker hände då och då på gatorna där jag gick och vittnade om Jesus. På väg till tunnelbanan en natt så skrek en kvinna till och då jag vände mig om var en man på väg att sticka en kniv i mig. Någon kraft kom över mannen så att han föll till gatan.

Med tiden förstod jag att jag var tvungen att gå till mitt eget folk och berätta de "goda nyheterna" för dem. Jag tog det steget och med tiden har jag startat ännu en evangelisationsgrupp i England. ●

Fångelser

Tusentals exemplar av tidningen Voice når varje månad in i fångelser över hela jorden. Många har fått sina liv förvandlade på grund av den här lilla enkla tidningen Voice. Nu kan vi i Sverige få vara med och dela ut några hundra ex. till olika fångelser och anstalter runt den ort där vi verkar.



ATT BESTÄLLA VOICE

Ge gärna bort några exemplar av den här tidningen till bekanta och affärsvänner.

Beställ hos FGBMFI-Sverige,

Jonas Hjalmarsson,

fax. 019-246647

tel. 019-246626

Vi kan också från FGBMFI kontoret i Bryssel beställa Voice på andra språk.

Dessa är bra att ha med sig på utlandsresor och för att ge bort till internationella affärskontakter.



Problem vid milleniumskiftet?

Blake Carlson



Vintern 1998 bad min sväger mig att göra en undersökning om eventuella problem vid 2000 årsskiftet. "Det hela är datorproblem där två siffror väl inte ska påverka dom som inte ens har en dator!" Min sväger som satt där i besöksstolen mitt emot mig tittade ner i golvet. Så fortsatte han: "Jag vet att din tid är dyrbar, jag ska betala dig. Jag ska bygga om badrummet i ditt gästhus".

Inom kort var jag ivrigt grävande i tidningar och Internet om de eventuella problem och katastrofer man fruktar för. Jag ville hitta en enda person som kunde dokumentera för mig att det här bara inte skulle hända!

Med studierna kom fruktan över mig. Varför blev jag så nervös? Jag ropade till Gud: "Herre kommer det här från dig?". Svaret: "Lugn min son, jag är med dig" Frid kom över mig.

Under en tid hade jag regelbundet mött med andra män vid 06.30 tiden för att be. En morgon visade mig Gud att många människor sökte frid över det här ämnet. Jag såg 10 000 tals människor som kom till tro genom den här saken. Gud visade mig att mitt verkliga jobb var inte forska mer utan att ge människor som lever i fruktan Frid från Gud.

Vid en handelsmessa i Spokane

Washington hade vi duktiga talare och 110 utställare på golvet. Nästa tre tusen personer kom in i lokalen under de första tre timmarna. Folk kom från Amerika och Canada. Många åkte hem med mer än vad de hade räknat med. De åkte hem med frid från fridsfursten.

Det kommer alltid att bli problem och katastrofer. Men sådana här saker betyder att vi kan söka oss närmare källan Gud där vi får hjälp. Den enda sanningen vi vet om årsskiftet är att Gud bryr sig om oss och vill leda oss säkert även genom dödsskuggans dal.

Vi behöver inte frukta något ont. •

Om du vill ha kontakt med Blake Carlson skicka oss ett email.

Det blev rätt jobb!

John Bell, Wetherby, England

Under de fem år jag varit kristen har jag gått genom långa perioder av arbetslöshet. Den 5 December 1997 tog mitt arbete som tekniker vid TV kanalen 5 slut. Det här var en jobbig period med tanke på min bakgrund i verkställande positioner. För tredje gången på fem år var jag utan arbete.

Julen var tre veckor bort och jag sökte mycket Herrens ledning inför det nya året.

Jag hade två intervjuer som försäljare, den ena gällde elektriska instrument och den andra bilar. Ingen tjänst gav så värt mycket lön. Men plötsligt så ringde FGBMFI ordföranden Gary Guillon som också är chef för ett dataföretag i Gillingham Kent. Jag blev erbjuden ett nytt arbete.

Gary sade att han letade efter en internationell försäljningschef och kände nu att Gud hade talat om mig. Jag tackade honom för erbjudandet och lovade komma tillbaka inom fyra dagar med svar. Gillingham låg över 40 mil från Harrogate där jag bodde. Arbetet hade att göra med datorer - något som jag under hela mitt liv hade flytt från och nu kände mig för gammal vid 49 år att börja lära mig något om. Jag radade upp olika skäl att säga nej även om lönen var bra och





**Rederi AB
Älvtank**




M/T ÄLVTANK 2800 m³



M/T RAMONA af Donsö 2800 m³

Hus 344, S-430 82 Donsö
Tel. 031-97 10 71, 97 13 71. Fax. 031-97 07 71.

Vi kapar dina kostnader.
Leveranser av stålrör
från lager i Lanna.

330 10 Bredaryd
Tel. 0370-838 00
Fax. 0370-830 76

tjänsten verkställande. Till sist tackade jag nej.

På nyårsafton ringde en verkstad i stan för att meddela att de inte skulle anställa mig. Samtidigt ringde Gary igen för att meddela att han fortfarande kände att jag skulle arbeta med honom. Han bad mig åka till honom för att vara med i arbetet några dagar och så ompröva beslutet. Med tvekan åkte jag. Redan två dagar senare var jag på plats.

Första dagen vid en bönesamling talade Gud till mig att den här erbjudna tjänsten var Hans vilja för mig. Några dagar senare var jag med Gary på en affärsresa till Silicon Valley, San Francisco främst för att förhandla med världens andra största dataföretag. Vi hade en fantastisk tid och åt på utsökta matställen. Gång på gång tittade jag ut på San Franciscos skyskrapor från mitt hotellrum på femtonde våningen för att samtidigt fråga mig: "Herre vad gör jag här, vad vill du?"

Det blev aldrig någon intervju! En vecka senare började jag arbeta med Gary och ett nytt kristet nätverk.

Då jag varje vecka reste de dryga 40 milen i min gamla 17 års bil så fanns alltid tanken där på att bilen skulle gå sönder. Kommentaren från en bekant i motorbranschen: "Jag skulle inte åka många mil i den där gamla kärran!" Så hände det. Bilen gick sönder och det skulle inte löna sig att reparera den.

Någon kväll senare vid en FGBMFI bönesamling fick jag en profetisk hälsning från Gud: "Oroa dig inte för transportmedel, förtrösta på mig." Torsdag eftermiddag kom och jag



hade ingen transport hem. Femton minuter innan stängningsdags levererades en 6 månaders begagnad Vauxall Vectra till mig.

Det sades att jag skulle få använda den under sex månader utan kostnad! Då jag gick ut för att kolla den nästan nya bilen tänkte jag: "tänk om det vore en diesel". Just då berättade billeverantören: "Och du, det är en diesel och tanken är full!"

Det här var verkligen anmärkningsvärt med tanke på att jag inte ens hade fått något anställningskontrakt. Så registreringsskylten, P 375 MOE. Gary slog upp sin lilla fickbibel och vi läste båda från Psalm 37:5: "Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom, han ska göra det". Då Gary läste det här så kände jag hur den Helige Ande sade till mig: "John, det här är min present till dig". ●

A Shipping Management Company.



Deliver bunkers to fishing vessels in the North Atlantic and transport products and chemicals all over the world.

SINBAD SHIPPING AB
Trebenavägen 6, 430 83 Vrångö
Tel. 031-129000, Fax: 031-975347
E-mail: sinbad.shipping@swipnet.se

VILKA ÄR VI?

Full Gospel Business Men's Fellowship International är en internationell rörelse av kristna affärsmän som har till mål:

1 Att föra kollegor till Gud och in i kyrkans gemenskap genom att vittna om Guds närvaro och kraft genom att presentera hela evangeliet för hela människan.

2 Att skapa en plats för kristen samvaro för kollegor att mötas under ett mål: att var och en ska bli uppmuntrade i sin vandring med Jesus och gå tillbaka till sina kyrkor starka och förnyade.

3 Att arbeta för en större enhet bland alla kristna.

VOICE No.995

Det här är en tidning som ges ut på 30 olika språk.

20 Corporate Park Dr, 3rd Floor, Irvine, CA 92606, USA.

Tel: +1.949.260.0700 Fax: +1.949.260.0718

PUBLICATIONS • Editor: Blair Scott

E-Mail: Editor@fgbmfVOICE.com

Internet: www.fgbmfVOICE.com

Tel: +1.360.318.8077 Fax: +1.360.354.1307

International Publications Directors: Jerry

Jensen & Blair Scott. • Graphics:

Int'l Graphics & Design.

Svensk redaktion: Jonas Hjalmarsson,

Alf Liljehall.

Blixtnyheter!

- Ladda hem internationella FGBMFI nyheter.
- Se vad som händer inom FGBMFI runt hela jorden.

www.fgbmfVOICE.com